

## **Voorkom dat uw troostpuppy een teleurstelling wordt<sup>1</sup>**

In deze tijd waarin Nederland in de ban is van het Corona-virus, is de vraag naar honden sterk toegenomen. Dit merken zowel de fokkers als de dierenasielen die te maken hebben met veel geïnteresseerden voor hun honden. Juist in lastige tijden kan een hond mensen veel steun of troost bieden. Dat is niet vreemd, omdat mensen en honden al eeuwenlang elkaars kameraden zijn. Maar men dient zich heel goed af te vragen of het op langere termijn verstandig is om een hond in huis te halen. Een hond brengt namelijk niet alleen veel, hij vraagt (en verdient) ook veel. Het is daarom zaak om het verstand erbij te houden. Kan men een hond bieden wat hij nodig heeft, vijftien jaar lang? Wees erop bedacht dat een hond gedurende die vijftien jaar tot wel 15.000 euro kan kosten, dat een hond op een dag (na aanleren) niet langer dan vijf uur per dag alleen wil zijn en dat een hond niet gehoorzaam wordt geboren en het ook niet binnen drie weken zal zijn. Kies daarom verantwoord, waarbij ook is nagedacht over een leven na de huidige lockdown. Men is nu nog veel thuis, maar wat als men dadelijk weer aan het werk is, naar school gaat en aan het sporten en studeren is? Is er dan nog genoeg tijd voor de hond? Nu kiezen voor een hond kan een goed idee zijn. Maar kies niet alleen met het hart, kies vooral ook met het hoofd. Is niet eerder nagedacht over een hond of juist eerder besloten dat het (nog) geen juiste keuze was om aan een hond te beginnen, dan is het dat waarschijnlijk nu ook niet.

Kijk voor meer informatie op: ' [eenhondvoormij.nl](http://eenhondvoormij.nl) ' en ' [fairpup.nl](http://fairpup.nl) '.

---

<sup>1</sup> Bron: Hond, nieuws van de hondenbescherming mei 2020